

Μεταβολή μας
...ώρα



Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ

Τεύχος 128 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011

2012

Να κρατήσουμε ζωντανή την Ελπίδα.



για μια Καλή Χρονιά...
για ένα καλύτερο Αύριο



1841-2011

Δεμένη με την ιστορία του Έθνους, η μεγαλύτερη Τράπεζα της χώρας στα 170 χρόνια της ζωής της, υπήρξε πράγματι Εθνική και πράγματι ΜΕΓΑΛΗ και φυσικά -πάντα- της Ελλάδος!

- 1841** Ο Μακρυγιάννης ακόμα ονειρευόταν το Σύνταγμα
 Ο Κολοκοτρώνης ζούσε στο σπίτι του στην ...οδό Κολοκοτρώνη
 Ο Όθωνας ήταν μόλις 28 ετών
 Οι πρώτοι καταθέτες εμπιστεύονταν ήδη τις οικονομίες τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.



Λίγα χρόνια μετά, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, συμβούλευε, δάνειζε, εξυπηρετούσε χιλιάδες Έλληνες. Τα πρώτα «διαπασόπουλα» της εμπιστεύονταν το περιεχόμενο των κουμπιάρδων τους.

Έζησε κοντά στο Έθνος όλους τους θριάμβους του και όλες τις καταστροφές, το 1897, το 1912, το 1918, το 1922 και επωμίστηκε πολλές από τις οικονομικές τους συνέπειες.

170 χρόνια η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, βρίσκεται στο κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση - αλλά είναι μια επιχείρηση που ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Ήταν και είναι ισχυρή παρουσία στη ζωή του τόπου.

Σημαντικοί σταθμοί στην Εθνική προσφορά της Ε.Τ.Ε.

- 1897:** 2 Μαΐου. Η Εθνική ενισχύει το κράτος μετά τον άτυχο πόλεμο και παρέχει στέγαση και διατροφή στους πρόσφυγες από Θεσσαλία και Ήπειρο.
- 1902:** Η Τράπεζα ενισχύει οικονομικά τον Μακεδονικό Αγώνα (1902-1904).
- 1912:** 22 Σεπτεμβρίου. Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφασίζει να προκαταβάλει τους μισθούς σε όλους τους επιστρατευθέντες υπαλλήλους της Ε.Τ.Ε.
- 1914:** Η Τράπεζα ανέλαβε το σημαντικό έργο της συγκέντρωσης των αγροτικών προϊόντων και τον εφοδιασμό όλης της χώρας με τα βασικά αγαθά (επισπιμιάς).
- 1916:** Η Τράπεζα παρέχει έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις στους εργαζομένους της για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που έφερε ο πόλεμος.
- 1920:** Η Εθνική ενισχύει με δάνεια τους γεωργικούς συνεταιρισμούς, τους Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τους λοιπούς ομογενείς που εγκαθίστανται στη Δυτική Θράκη.
- 1922:** Η Εθνική, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, συμμετέχει ενεργά, με δάνεια, δωρεές και βοηθήματα, στην αποκατάσταση των προσφύγων και κατορθώνει να συγκεντρώσει τα σιτηρά της Ανατολικής Θράκης πριν από την εκκένωσή της, απαραίτητα για τη διατροφή του πληθυσμού, ενώ ο συνδιοικητής της Ε.Τ.Ε. Ιωάννης Δροσόπουλος συμμετέχει δραστήρια στις πρώτες προσπάθειες αποκατάστασης των προσφύγων ως αντιπρόεδρος στην Πανελλήνιο Επιτροπή Εράνου υπέρ των Προσφύγων.
- 1923:** Η Ε.Τ.Ε. συνεισφέρει σημαντικά ποσά υπέρ των αναπήρων και των αιχμαλώτων του Μικρασιατικού πολέμου.
- 1925:** Η Τράπεζα διαθέτει σημαντικό ποσό ως εισφορά για την ενίσχυση και ανασυγκρότηση της αεροπορίας μας και την αεροπορική άμυνα της χώρας.
- 1932:** Νοέμβριος. Η Εθνική εγγυάται την αποπληρωμή δύο γραμματίων του κράτους, συνολικής αξίας 198.894 ληρών Αγγλίας, που αφορούν τη ναυπή-

170 χρόνια ιστορία

«Εάν δε ενίοτε εκρίθη αυτή ως υπεράγον συντηρητική, δεν πρέπει να παρίδωμεν, ότι η Εθνική Τράπεζα, υπ' ους όρους συνέστη, ανεπτύχθη και λειτουργεί, οφείλει μετά περιστής προνοίας, έστω και επί ζημια αυτής, ενίοτε να τηρή υπέροχον και ακλόνητον την πίστην αυτής, ότι δε επιβάλλεται αυτή επίσης εν τη εκτιμήσει του επωφελούς να επισκοπή τον ευρύτερον ορίζοντα των γενικών της χώρας συμφερόντων και του μέλλοντος. Πειράματα και παρεκδυνευσμένα ενέργεια δεν επιτρέπονται ιδρύματι αποτελούντι τον ακρωγωνιαίον λίθον του οικονομικού βίου της Ελλάδος... Ούτω δε πολιτευομένη η Τράπεζα και το ίδιον αυτής συμφέρον υπηρετεί, ουχί ως ημεροβίου και προσκαιρού κερδοσκοπικής επιχειρήσεως, αλλ' ως μονίμου και διαρκούς εθνικού ιδρύματος».

Ιω. Α. Βαλαωρίτης (1902)



γηση στην Ιταλία δύο αντιπορτολικών του ελληνικού στόλου.

1935: Η Τράπεζα συνεισφέρει ποσά υπέρ του Εθνικού Στόλου, της Πολεμικής Αεροπορίας και των σεισμοπαθών της Χαλκιδικής.

1937: Αύγουστος. Η Τράπεζα συνεισφέρει 5.000.000 δραχμές στον πανελλήνιο έρανο υπέρ της πολεμικής μας αεροπορίας.

1940: Οκτώβριος - Νοέμβριος. Η Ε.Τ.Ε. συμμετέχει στον Πανελλήνιο Έρανο Κοινωνικής Πρόνοιας, στη Φανέλα του Στρατιώτη, στην υπηρεσία αλληλεγγύης του μετώπου, ενισχύει οικονομικά το προσωπικό, ιδιαίτερα τις οικογένειες των στρατευμένων, και δωρίζει πλήρες κινητό χειρουργείο στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και συντηρεί στρατιωτικό αναρρωτήριο για τους τραυματίες στο Λουτράκι.

1942: Η εκλεγμένη Διοίκηση της Τράπεζας αποφεύγει κάθε συνεργασία με τις αρχές Κατοχής, αντιτέκεται και αρνείται να χρηματοδοτήσει πολεμικές βιομηχανίες και στρατιωτικά έργα του εχθρού, υπερασπιζόμενη, κατά το δυνατόν, τα περιουσια-

κά στοιχεία της Ε.Τ.Ε. από την απειλούμενη διαρπαγή.

Η Τράπεζα οργανώνει καθ' όλη τη διάρκεια της Κατοχής και της πείνας διανομή βοηθημάτων, τροφίμων και συσσίτιο για τις 4.000 οικογένειες του προσωπικού της. Οι δαπάνες γίνονται είτε από τα διαθέσιμα της είτε από την πώληση χρεογράφων της.

1943: Σεπτέμβριος - Οκτώβριος. Προσπάθεια των δυνάμεων Κατοχής και των συνεργατών τους να ιδιοποιηθούν με πληθωριστικό χρήμα μετοχές εταιρειών του χαρτοφυλακίου της Ε.Τ.Ε. Σθεναρή αντίσταση των στελεχών και του προσωπικού - «μάχη των χρεογράφων»- για την προστασία του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

1944: 22 Νοεμβρίου. Με εγκύκλιο Διοικήσεως ο διοικητής της Απελευθέρωσης θέτει σε κίνηση όλο το περιφερειακό δίκτυο της Τράπεζας για την καταγραφή της πραγματικής κατάστασης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και σε όλη την επικράτεια, ώστε με γνώση των πραγματικών δεδομένων να μελετηθούν τα ανθρωπικά μέτρα που χρειάζονται.

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε.

Η ιστορική πορεία του Ασφαλιστικού Συστήματος της Εθνικής Τράπεζας είναι αλληλένδετη με εκείνη της ίδιας Τράπεζας, της οποίας πρώτος Διοικητής και αναμφορωτής υπήρξε ο Γεώργιος Σταύρου (1841-1869), Εθνικός ευεργέτης και μέλος της Φιλικής Εταιρίας.

Το σημαντικότερο «κεφάλαιο» ανάπτυξης της Εθνικής Τράπεζας αποτελούν οι εργαζόμενοι της, γι' αυτό και μέσω των Ασφαλιστικών Οργανισμών της, φροντίζει για τα ασφαλιστικά δικαιώματά τους.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

- 1841:** Ιδρύεται η Εθνική Τράπεζα.
- 1842:** Την 1η Οκτωβρίου ψηφίζεται από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ε.Τ.Ε το «Καταστατικό της Εθνικής Τραπεζής της Ελλάδος».
- 1867:** 28 Απριλίου. Μετά από πρόταση του Γ. Σταύρου ιδρύεται το Ταμείο Συντάξεως Υπαλλήλων της Εθνικής, το οποίο η Τράπεζα επιχορηγεί με το 0,5% των καθαρών κερδών της.

1917: Ιδρύεται ο ΣΥΕΤΕ τον Μάιο του 1917 από μια ομάδα στελεχών της ΕΤΕ και με πρωτοβουλία του Α. Κορυζή μετέπειτα πρωθυπουργού.

1922: Ιδρύεται ο Σύλλογος Εισπρακτόρων και Κλητήρων ΕΤΕ (Σ.Υ.Τ.Α.Τ.Ε.).

1926: Συστάθηκε το «Ταμείο Ασφαλείας Προσωπικού Εθνικής Τραπεζής» με τις από 29.10.1926 και 6.4.1927 αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΤΕ. 1930: Ιδρύεται το Τ.Υ.Π.Ε.Τ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας).

1947: Ιδρύεται ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΤΕ στις 12/9/1947.

1949: Συστάθηκε-με απόφαση του Γεν. Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., έντοκος κοινός ειδικός λογαριασμός υπό τον τίτλο «Λογαριασμός Επικουρήσεως Προσωπικού Εθνικής Τραπεζής της Ελλάδος». 1978: Ν.810/78. Συγκλήση του Ταμείου Συντάξεων της Τραπεζής Αθηνών στο Ταμείο Συντάξεων της Εθνικής. Αυτή είναι μια σύντομη αναδρομή στην πορεία που ακολούθησε μέχρι τις μέρες μας το εν λόγω Ασφαλιστικό

Σύστημα, το οποίο καταλήγει σήμερα στη συγκεντρωτική και ολοκληρωμένη μορφή με την ονομασία Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Προσωπικού Ε.Τ.Ε.

ΣΚΟΠΟΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Ο.Π.Ε.Τ.

Η Διοίκηση και η οργάνωση του συνόλου αυτού του Ασφαλιστικού Συστήματος, που σκοπό του έχει τη στήριξη και εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, περνά μέσα από αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα Διοικητικά Συμβούλια, στα οποία μετέχουν τόσο εκπρόσωποι της Διοίκησης της Τράπεζας, όσο και εκπρόσωποι των τεσσάρων διαχρονικά πυλώνων που τα στηρίζουν και είναι: ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε, ο Σ.Υ.Τ.Α.Τ.Ε., ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ και το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Ο Διευθυντής των Ασφαλιστικών Οργανισμών συν. Βασίλης Μητράκος, με τη συνεργασία των Στελεχών και των εργαζομένων που στελεχώνουν τις υπηρεσίες τους, προσανατολίζεται εκτός των άλλων και στην αναβάθμιση του συστήματος ενημέρωσης, πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής αξίζει να αναφερθούν, ανάμεσα σε πολλές άλλες, οι εξής δραστηριότητες της συγκεκριμένης Διεύθυνσης, από το Νοέμβριο του 2009:

1. Δημιουργήθηκε η Ιστοσελίδα των Α.Ο.Π.Ε.Τ., ώστε να μπορεί οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, από οποιαδήποτε θέση εργασίας:

- Να έχει πρόσβαση μέσω INTERNET-INTRANET σε Αιτήσεις, Έντυπα, Καταστατικά.
- Να πληροφορηθεί πότε και πώς παίρνει Εφάπαξ και Επικούρηση.
- Να υπολογίσει το ποσό.
- Να ενημερώνεται από την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των Ασφαλιστικών Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και Διευκρινιστικών Εγκυκλίων.
- Μέσω της σύνδεσης με την ιστοσελίδα του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή του από το συγκεκριμένο φορέα, για όσα τον αφορούν.

στ) Παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης (links) με ιστότοπους άντλησης πληροφοριών («Διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Πύλη», «Ο Τύπος Έγγραψε», «Πρώτοι Εμείς» και φυσικά με τους Συλλόγους Εργαζομένων και Συνταξιούχων και το ΤΥΠΕΤ).

Οτιδήποτε πλέον προβληματίζει τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο της Ε.Τ.Ε., οποιαδήποτε αφορία του, εύκολα και αποτελεσματικά βρίσκει τη λύση και την απάντηση στο διαδικτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aopete.gr.

2. Πραγματοποιήθηκε η πλήρης καταγραφή όλων των Ασφαλισμένων (13.635) με τα ατομικά τους στοιχεία.

3. Η ψηφιοποίηση του αρχείου των Φορέων που απαρτίζουν τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

(1.300.000 εγγράφων) υπολοίπειται όπως απαιτείται από τη σύγχρονη τεχνολογία. Η διαδικασία θα είναι πλέον συνεχής έτσι ώστε να καταστεί διαχρονική, αποτελέσει δε έργο πρωτοποριακό και καινοτόμο.

Τα ανωτέρω έγιναν με την οικονομική συνδρομή και αρωγή της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας. Μ' αυτόν τον τρόπο και με δημιουργική αναζήτηση οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Προσωπικού Ε.Τ.Ε. δίνουν το παρόν στη σύγχρονη εποχή της διαδικτυακής τεχνολογίας.

«Οποιαδήποτε στιγμή, παντού μαζί σας»

Αυτό είναι το «μότο» της σημερινής, πετυχημένης, νέας πορείας των Ασφαλιστικών Οργανισμών Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας. Μια πορεία που φιλοδοξούμε να ανοίξει δρόμους και να αποτελέσει πράγματι στήριγμα και ελπίδα για όλους αυτούς που βρίσκονται κάτω από την σκέπη της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος».



Ευλογηφία του Γεωργίου Σταύρου (Εθνικό Ημερολόγιο Βρετού του 1865)

Ο Γεώργιος Σταύρου (1788-1869),

υπήρξε ευεργέτης, μέλος της Φιλικής Εταιρείας και τραπεζίτης, με πεδίο σταδιοδρομίας εντός και εκτός του ελληνικού χώρου.

Ήταν ο γιος του Ιωάννη Σταύρου, έμπορου από τα Ιωάννινα.

Υπήρξε σημαντικός οικονομικός παράγοντας της Διασποράς, αλλά και του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Με τη σύσταση του ελληνικού

Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι απαιτούν την αποκατάσταση του «πατριάρχη» της ΕΤΕ!

Ποιοι και γιατί φοβούνται τον Γεώργιο Σταύρου, τον ιδρυτή της ΕΤΕ;

κράτους, συνέβαλε, στην κατά το δυνατόν αυτοδύναμη και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αντιλήψεις της εποχής οικονομικής συγκρότησης της χώρας. Υπήρξε ιδρυτής και πρώτος διευθυντής, επί διακυβέρνησης Καποδιστρια, της Εθνικής Τράπεζας, του πρώτου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος του Κράτους. Επί πολλές δεκαετίες η μορφή του σηματοδοτούσε την ιστορία της ΕΤΕ και ήταν αποτυπωμένη σε όλα τα έντυπα αξίας της Τράπεζας, ενώ σε όλα τα καταστήματά της το πορτρέτο του κομούσε τη κεντρική αίθουσα συναλλαγών. Η

«εξέλιξη» και ο «εκαυχρονισμός» της Εθνικής Τράπεζας είχε σαν «θύμα» και τον ίδιο τον ιδρυτή της. Η αισθητική των «golden-boys», εκπροσώπων της «νέας τάξης πραγμάτων» ενοχλήθηκε από τη παρουσία του ιδρυτή στη Τράπεζα την οποία εκείνος ίδρυσε. Είναι φυσικό. Στα ευεργετήματα του Γεωργίου Σταύρου περιλαμβάνεται η ίδρυση και χρηματοδότηση νοσοκομείων, γηροκομείων, οικότροφείων, πριν και μετά την απελευθέρωση. Ιδιαίτερα ευεργετήθηκε η ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Ιωάννινα. Αποτελεί λοιπόν ο Γεώργιος Σταύρου, κακό παράδειγμα



για τους υπηρέτες του κέρδους και των αγορών που οδήγησαν με τη πολιτική τους αυτή στη παγκόσμια χρεοκοπία! Έχουν λοιπόν κάθε λόγο να παραχαράξουν και την ιστορία της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου να αποφεύγονται οι...συχρήσεις!

Είναι οι ίδιοι που απάλειψαν «εν μια νυκτί» τον προσδιορισμό «της Ελλάδος» από τον ιστορικό τίτλο της Τράπεζας.

«Εκεί που κρεμούσαν οι καπεταναίοι τ' άρματα κρεμάνε σήμερα οι γύφτοι τα νταούλια»!

Έτσι σήμερα, η μορφή του Γεωρ-

γίου Σταύρου δεν δεσπόζει πια στις αίθουσες συναλλαγής της Τράπεζας, αλλά σσιπεί στις αποθήκες των καταστημάτων... Κατανοούμε τις ανασφάλειες των ανιστόρητων ξενόφερτων στελεχών-που εδώ και χρόνια «κατέλαβαν» την τράπεζα και θέλουν να αποξενώσουν την ΕΤΕ από την ιστορία της η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία αυτού του τόπου. Απαιτούμε όμως από την Διοίκηση της Τράπεζας -και ιδιαίτερα από την σημερινή η απαίτησή μας είναι μεγαλύτερη -να αποκαταστήσει την ιστορική μνήμη του ιδρυτή της

Τράπεζας, δίνοντας εντολή να αναρτηθεί και πάλι στις αίθουσες συναλλαγών όλων των υποκαταστημάτων το πορτρέτο του Γεωργίου Σταύρου!

Επειδή όπως είπε και ο Winston Churchill **«ο λαός που ξεχνά την Ιστορία του δεν έχει μέλλον»**, οι εργαζόμενοι και-κυρίως-οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας, μέσα στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν στη δίνη της οικονομικής, μα πάνω απ' όλα ηθικής κρίσης, ενεργοποιούν τον αθακό τους κώδικα που πάντοτε τους διακρίνει και αξιώνουν ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ!